

## Samenvatting van het verhaal

### Herinneringen aan de lagere schooltijd

Een groep 8 praat met elkaar over hoe zij de afscheidsavond willen gaan organiseren. Zullen ze een musical doen of iets anders, een film maken bijvoorbeeld? De groep is nog te verdeeld en de leerkracht stelt het besluit uit en kijkt met de klas terug naar hun lagere schooltijd.

In de film komen foto's van de lagere schooltijd voorbij: een kind heeft een gedicht gemaakt en iedereen herinnert zich natuurlijk nog dat de nieuwe leerling Daan voor het eerst op school kwam. Een kind uit een opvanglocatie uit de buurt. Ze hadden toen nooit gedacht dat Daan zo'n toffe leuke nieuwe leerling zou worden en hij/zij hoort er nu helemaal bij.

De volgende dag heeft Daan niet zo'n goed nieuws. Hij/zij moet van school af omdat hij naar een andere locatie ver weg moeten verhuizen en Daan moet afscheid nemen.



### Groep 8 komt in actie voor hun klasgenoot

De klas vindt het heel raar, zo iets kan toch niet zomaar...? Kunnen ze Daan niet helpen? School en de gezellige groep 8 waren juist voor Daan zo belangrijk, ze kunnen hem toch niet zomaar laten vallen? Tijdens de voorbereidingen van een spreekbeurt over Het Vergeten Kind, komen ze in contact met Johnny de Mol. Hij wil de groep 8 graag helpen zodat iedereen er kan zijn en het een onvergetelijke afscheidsavond gaat worden.

Johnny de Mol geeft de groep 8 een aantal opdrachten. De kinderen richten een commandocentrum in van waaruit ze de opdrachten gaan coördineren en acties gaan organiseren. Plan A is om het bekende programma 'RBL Boelsjevaart' live te onderbreken. Jamai laat de kinderen weten waar de sleutel van de studio ligt en zodoende wordt de actie een groot succes en #onvergetelijk is gelijk een trending topic.

De actie is zo'n groot succes dat groep 8 langs mag komen bij de minister-president. Hij is erg benieuwd naar de ideeën van de kinderen, maar het bezoek gaat niet als gepland want hij komt 'per ongeluk' met zijn hoofd in een grote slagroomtaart terecht. Als hij zijn kantoor verlaat om zich te verschonen, staan ze alleen in het kantoortje en laat daar nu net een belangrijk boek met nieuwe regels voor Nederland liggen.... Snel besluiten ze daar wat kleine wetten en regels in aan te passen.



### Een onvergetelijke afscheidsavond

Terug in de klas zien ze de minister-president live op tv hun aangepaste plannen voorlezen. Het is gelukt! De kinderen van groep 8 zijn echte helden en Daan komt terug naar zijn eigen school om zo met deze onvergetelijke groep 8 afscheid te nemen van de lagere schooltijd.

Dit mooie 'Happy End' brengt de kinderen gelijk op een idee voor de afscheidsavond. Ze gaan hun avontuur verfilmen... Met als knallende afsluiter een slotlied gezongen door de hele klas!

